

Fer Hakkaart

poëtisch realist



Katwijk's Museum

19 november 2019 - 8 februari 2020

Fer Hakkaart (1941 Leiden)

poëtisch realist

Tussen 1958 en 1963 volgde Fer Hakkaart de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. Hakkaart is zijn realistische schilderij altijd trouw gebleven, een enkel abstract-kubistisch uitstapje daargelaten. Hij beeldt graag kleine tafereelen van vrij alledaagse dingen uit. Zijn modellen ziet hij op straat, in de Leidse binnenstad. Hij schildert gezelschapstukken van mensen in ongedwongen doen. Ze werken geen van allen, ze lanterfantant wat op de camping of vermaken zich op de kermis. Er is meestal geen contact tussen hen, zijn figuren lijken willekeurige passanten. De sfeer heeft veelal een enigszins surrealistische lading wat het geheel iets poëtisch geeft.



Fer Hakkaart werkt in de traditie van de Leidse Fijnschilders. Zijn schilderijen lijken vensters, kleine stukjes van de grote wereld. Liefst is dat een begrensd stuk wereld zoals een straat, een dakterras, een gracht, of een stukje grasland zonder horizon. Door de beelduitsnede lijkt het alsof de figuren bij je op bezoek komen. Door de grote afmetingen van zijn doeken voelt dat soms heel confronterend.

Hakkaart geeft de mensen weer zoals ze zijn, in een fabelachtige techniek die zeer minutieuze stofuitdrukking (leer, bont, latex, glas) laat zien. Zijn realistische stijl geeft een tijdsbeeld van alledag, zonder dat het moraliserend is. Nog dagelijks is hij aan het werk in zijn atelier in de Leidse binnenstad.

Zijn veelzijdige stukken (schilderijen, pastels, prenten, tekeningen) bevinden zich in toonaangevende musea (Museum De Lakenhal te Leiden, Rijksprentenkabinet te Amsterdam) en zijn bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Museum More te Gorssel heeft schilderijen in langdurig bruikleen.

In aanloop naar zijn tachtigste verjaardag, na 57 jaar kunstenaarschap, eert het Katwijkse Museum Fer Hakkaart met een overzicht van zijn veelzijdig, kleurrijk oeuvre: van levendige olieverfschilderijen en sfeervolle tekeningen in pen en inkt tot meesterlijk gedetailleerde etsen.

Het werk van Fer Hakkaart is een lust voor het oog!

Voorzijde: *Camping*, olieverf op doek, 130 x 160 cm - 2006

Boven: *Zelfportret met Ineke*, olieverf op linnen, 17 x 22 cm

Wordt vriend of Sponsor van het Katwijkse Museum, zie www.katwijksmuseum.nl of meld u aan via e-mail: stichtingsponsor gelden@katwijksmuseum.nl

Voorstraat 46, 2225 ER Katwijk ZH
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag, maandag en feestdagen gesloten
+31(0)71-4013047

www.katwijksmuseum.nl

 Katwijkse Museum

 @KatwijkseMuseum



KUNST
in katwijk

